

lâm nhau và tối hậu sẽ đem lại sự lợi lạc cho tất cả các tổ-chức và các Phật-tử.

Dấn thân trong bước đầu, chúng tôi trân-trọng kính thỉnh chư Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa hoan hỷ nhận cho ngôi vị Chứng Minh trong Hội-Đồng Chứng Minh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế Giới. Ngược lại, chư Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa trong Quý Giáo-Hội, không ngần-ngại, thỉnh chúng tôi làm Chứng Minh trong Quý Giáo-Hội, chúng tôi xin hoan hỷ đảm-nhận ngay.

Chúng tôi rất mong được phúc-thư của Quý Ngài càng sớm càng tốt, để kịp thời chúng tôi có thư cung-thỉnh Quý Ngài chứng-minh cho Đại-Hội kỳ V của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế Giới vào ngày 2 đến ngày 5-7-1993. Ngưỡng nguyện Tam-Bảo gia-hộ Quý Ngài thân tâm an-lạc, Phật-sự phát-triển và chúng-sinh dị độ.”

Kính thư,
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Đó là “thiện-chí-xây-dựng”, chứ không phải là “kỳ-thị phá-hoại”

3.- TRÁCH VỤ CỦA TÔI ĐỐI VỚI PHẬT-GIÁO (Từ giữa thập kỷ 1940 tới hết thập kỷ 1960)

- Sau ngày Nhật đầu hàng đồng-minh, đảng Việt-Nam Độc-Lập Đồng-Minh, gọi tắt là Việt-Minh, trá hình của đảng Cộng-Sản Đông-Dương, do ông Hồ-Chí-Minh lãnh đạo, cướp

chính quyền ngày 19-8-1945 và tuyên ngôn độc-lập ngày 2-9-1945, thành nước Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa.

Nhận thấy sự gian manh, tàn ác của Việt-Minh, lợi dụng danh nghĩa dân tộc, liên hiệp, giết hại các đảng phái quốc-gia, đem Pháp trở lại Bắc Việt, tạo dựng chính nghĩa kháng chiến, tiêu thổ, triệt hạ các tài nguyên quốc-gia, dùng mọi sảo-kế, âm thầm tiêu diệt các tôn-giáo, các nhà trí-thức, các nhà tư-sản, cùng những người có uy-tín, nên tôi đã không ưa chủ-trương của Việt-Minh Cộng-Sản từ năm 1946.

- Từ cuối năm 1946 trở đi, một mặt tôi cố gắng tuyên giảng giáo-lý của đức Phật và nói rõ chủ-trương của Việt-Minh Cộng-Sản cho nhiều người cùng hiểu. Mặt khác, tôi đi vận động, liên kết những người có tinh thần quốc-gia, liên kết các tôn-giáo cùng chung một đường lối, ngăn ngừa sự xâm nhập của Việt-Minh Cộng-Sản.

- Từ năm 1949 đến năm 1952, tôi phải đảm trách chức-vụ Chủ Tịch Phật-Giáo Liên Tỉnh: Nam-Ninh-Thanh-Thái (Nam-Định, Ninh-Bình, Thanh-Hóa và Thái-Bình).

- Năm 1951, tôi đảm trách chức-vụ Phó-Chủ-Tịch (Trị-Sự-Phó) Giáo-Hội Tăng Già toàn quốc Việt-Nam, do Hòa-Thượng Thích-Tuệ-Tạng làm Thượng-Thủ, Thượng-Tọa Thích-Trí-Hải làm Chủ-Tịch và Thượng-Tọa Thích-Tố-Liên làm Tổng-Thư-Ký.

- Năm 1954, di cư vào Nam, tôi thành lập Giáo-Hội Tăng Già Bắc-Việt tại Miền Nam và đảm-trách chức-vụ Chủ-Tịch niên-khóa đầu của Giáo-Hội ấy.

- Năm 1956, tôi đảm-trách chức-vụ Phó-Hội-Chủ Tổng-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, do Hòa-Thượng Thích-Tịnh-